

Häggsjöns Varjehanda

Årgång 13 Nummer 12

Häggsjöns Intresse- och Fiskevårdsförening

Juli 2010



Medarbetare i detta nummer:

- Nils-Erik Westerholm
- Bibie M Chronwall
- Sylvain Vittecoq
- Sofia Berglund
- Barbro Westerholm
- Kurt Eriksson
- Claes Landin

I det här numret:

Största abborren i Häggsjö	1
Kallelse till årsmöte, dagordning o verksamhetsberättelse	2
Fiskafänge på 1950-talet	3
Nynäs	4
Minnen i kruka och rabatt	6
En helg i Häggsjö	10
Kalendarium Mat- o Baksidan Häggsjöloppan	14
Häggsjökrysset nr 12	15

Största abborren i Häggsjön?

Sommaren 2009 var Sandra Lundström 14 år på besök i sommarstugan på Näset. Hon har alltid varit intresserad av fiske, liksom de övriga i familjen, och var vid ett tillfälle vid vad de kallar Abborrgrundet som också benämns Torsten.

Hon kastade med kastspö och fick plötsligt ett napp som hon sent skall glömma. Upp kom en 50 (!) cm lång abborre på 1,8 kg (!) För initierade inom sportfiske kan nämnas att hon använde Poppers som är ett ytbete



När morfar som också var i stugan på Näset fick se fångsten skickade han in en bild av abborren till tidningen Land som hade en tävling om fiske i insjöar. Sandra vann både vuxen- och barnklassen och fick som pris ett fint kastspö.

Familjen Lundström som fiskar mycket i Häggsjön tycker att det är en fantastisk sjö att fiska i.

Vid ett tillfälle för tre år sedan fick de vid ett och samma tillfälle upp nio abborrar på ett kilo vardera. Om du vill veta hur de tillagar sina abborrar kan du läsa deras recept längre fram i tidningen.

I övrigt i detta nummer:

- Läs om **Häggsjö som krymper** på sidan 4...
- Läs om **en fransman på exotiskt besök i Häggsjö** sid 10...
- Läs om **Bibies** och **Maritas** enorma blomsterkunnande på sidan 6...
- Lös **Häggsjökrysset**, denna gång konstruerat av Claes Landin...

Chefredaktören/utgivaren har ordet

Ett sånt fantastiskt kanonväder vi berikats med nu efter midsommar. Och tydligen skall det hålla i sig ganska länge. Lovar gott inför årets årsmöte på Storholmen den andra söndagen i juli.

Så har vi då åter efter lite om och men fått ihop ännu ett nummer av tidningen med nytt intressant innehåll. Läs med behållning den närmast poetiska beskrivningen av hur en fransman, nykommen till Sverige upplever sitt

första besök i norrland med tunnbrödbak, bastubad och timmerstugsboende.

Som tidigare år uppmanar jag Er att skriva ned och skicka in bidrag till nästa nummer. Sätt Er i den ljuva sommarkvällen, gör minnesanteckningarna och beskrivningar av hur ni upplevde/upplever hur det är att vara Häggsjöbo, fastboende eller sommarboende. Vad är bra, vad är mindre bra i ert liv som Häggsjöbo.

Skriv och berätta!!!

Slutligen önskar jag att ni som fiskar tar chansen att göra bequerell-mätningar på edra fångster. Skaffa den speciella burken på kommunen, proppa den full med fiskkött och lämna in för gratis mätning på miljökontoret.

Väl mött på årsmöte och båtbingo.

/Qrt

Kallelse till årsmöte den 11 juli 2010 kl. 14:00 på Storholmen

Packa picknickkorgen och tag gärna med något att sitta på då vi ses på Storholmen.

De som ej kommer med egen båt, hämtas kl. 13:30 med flotte vid Gunnel W:s brygga.

Förslag till dagordning för Häggsjöns Intresse- och Fiskevårdsförenings årsmöte på Storholmen den 11/7 2010

- 1 Mötets öppnande
- 2 Godkännande av kallelsen
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän
- 5 Verksamhetsberättelse
- 6 Revisionsberättelse
- 7 Ansvarsfrihet för det gångna året
- 8 Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år där Edor Olofsson, Jörgen Pettersson och Kjell-Erik Näslund står i tur att avgå
- 9 Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. I tur att avgå är Carl-Göran Hagelin och Åke Westin
- 10 Val av utgivare av Häggsjöns varjehanda för en tid av 1 år. I tur att avgå är Kurt Eriksson
- 11 Val av revisorer för 1 år. I tur att avgå är Margareta Wicander och Ann-Catrin Henricsson
- 12 Val av festkommitté för 1 år. I tur att avgå är Barbro Westerholm, Åke Westin och Helen Lundström
- 13 Val av valberedning (2 st) för ett år. I tur att avgå är Anders Lindqvist och Rolf Westerlund
- 14 Övriga frågor
- 15 Mötets avslutande

Välkomna till Storholmen /Barbro Westerholm

Verksamhetsberättelse 2009 – 2010

Styrelsens sammansättning under året har varit:

Ordf.: Barbro Westerholm

Sekr.: Kurt Eriksson

Ledam: Edor Olofsson

Kjell-Erik Näslund

Jörgen Pettersson

Suppl: Carl-Göran Hagelin

Åke Westin

Revisor: Margareta Wicander, Ann-Catrin Henricsson

Festkom: Barbro Westerholm, Åke Westin

Helen (Westerlund) Lundström

Antalet medlemmar är för närvarande ca 95 och 40 personer ytterligare kan benämnas prenumeranter av Häggsjöns varjehanda.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöten. Alla handlingar och konton för att kunna verkställa beslutet från årsmötet 2006 att ta in medlemsavgifter har blivit klara under v.å. Inbetalningsavierna distribueras tillsammans med tidningen.

Sommaren 2009 genomfördes en båtbingo med efterföljande korv- och hamburgergrillning, vilket blev en välbesökt och omtyckt aktivitet. På nyårsaftonens förmiddag träffades vi för korv o glögg på Storholmen

Arbetet med att arbeta fram ett förslag till ändring av de gamla stadgarna från 1948 fortsätter och blir ett lite mer omfattande arbete då det arbete som gjordes omkring 1990 inte gått att få fram. Ambitionen är att styrelsen skall ha ett förslag till nya stadgar att presentera till årsmötet 2011.

Intresseföreningen är en ideell förening där vi medlemmar avgör vilka och hur mycket aktiviteter som skall genomföras. Jag hoppas därför att så många som möjligt av er kommer till årsmötet på Storholmen den 11 juli och säger vad ni tycker och tänker.

Om ni har någon övrig fråga som ni vill ha in på dagordningen, hör av er till undertecknad

Barbro Westerholm

Fiskafänge på 1950-talet

Somrarna 1955-56 hyrde vi ut nedervåningen i det hus vi bodde i på vintern till en familj från Härnösand. Själva bodde vi i bryggstugan över sommaren.

Dessa somrar var nog de härligaste jag upplevt. Det var två ovanligt varma somrar och jag fick följa med dem på en massa roliga saker. Pappan i familjen var mycket intresserad av att fiska och var och varannan solig kväll var vi ute på Storholmen där vi metade och kastade kastspö. Sen blev det kaffe lagat över öppen eld.

Men så fick pappan i familjen höra talas om att det skulle finnas ål i Älgtjärnen, och det var inget han varit med om att fiska förut. Min pappa plockade då fram en urgammal ålrev som låg uppe på åsarna i vedboden och inte använts på

många år. Krokarna agnades med bitar av strömming och en båt lånades och reven lades ut en kväll.

jättestor ål! Den var hal och gled omkring bland oss i båten ett bra tag innan någon fick fast den och avlivade den.

För mig var detta både spännande och skrämmande. Man sade att det fanns mycket ål i Älgtjärn på grund av att någon sänkt ned en död arbetshäst, och det sades ålarna tycka om. Dessutom berättade man för mig om ålarnas färd till Sargassohavet och åter, vilket är en företeelse som jag än idag fascinerar av. I vilket fall tillagades ålen enligt alla konsstens regler och vad jag kan minnas smakade den riktigt gott.

/BW



Nästa kväll lånade vi båten igen och drog nu upp reven och på den satt en som jag tyckte

Boka in den 24 juli redan nu

För en återupprepning av fjolårets succé

Båtbingo på Häggsjön

Efter Edra kryssningar runt sjön samlas vi för prisutdelning och förtäring

Affisher med mer information kommer att sättas upp i god tid innan lördagen den 24 juli

NYNÄS

Häggsjö krymper!

Nu finns det inte längre några fast boende på den södra sidan av sjön. Efter 130 år är det endast sommargäster som Nynäs som postadress. För så länge sedan är det sedan grannarna Erik Larsson och Olof Grafström som bodde på norra sidan av sjön, men med mark på båda sidorna av sjön, bestämde sig för att leja fähus för brytning och uppodling av mark samt byggande av bostadshus och fähus.

Hemmanen skulle sönerna överta och själv skulle de flytta till den nya platsen när den nya vägen blev klar. Vägen som skulle byggas var Kustlandsvägen som skulle efterträda den gamla Norrstigen. Platsens namn, Nynäs, bestämde Grafström och Larsson själva.

Erik Larsson hade de sista åren varit gästgivare i Häggsjö efter det att gästgiveriet i Mark kommit på obestånd. Han byggde sin mangårdsbyggnad i storlek och omfattning för att kunna flytta över sin verksamhet, men det visade sig ej vara möjligt, för anbudet gick till Antjärn, Men Larsson drev i stället någon form av rum för resande under några år. Grafström delade sitt hemman med sonen så att de fick var sitt halvhemman, medan Larsson styckade av 1 seland och sonen övertog resten av hemmanet i Häggsjö.



En liten by växte upp och ganska snart stod kreatur i ytterligare två fähus. En gårdsägare från Häggsjö timrade ner sitt hus och flyttade det till Nynäs på en tomt som han köpt av Grafström, och byggde även han ett fähus. Ännu



en nybyggare fastnade för den centrala platsen och köpte mark av både Grafström och Larsson för att etablera sig som både torpare och skomakare. Det var på den plats där Barbro o Hasse Selander har sig stuga.

Nu är det nog inte så att de här namngivna personerna

var de första som bodde på platsen, utan det kan till och med hända att Nynäs var en av de allra först bebodda platserna runt sjön.

Längst ut på Näsudden finns flera grunder från hus, bl. a fähusgrunden skvallrar om en ganska stor besättning. När man övergav platsen vet jag inte men vid 1787 år storskifte fanns byggnaderna där. Se utdrag ur storskifteskartan t.v. Förmodligen har man timrat ner husen och flyttat dem upp till Häggsjö som låg vid Norrstigen som var den tidens pulsåder. Det är kanske tidens gång att platserna byter karaktär. Det är inte många år sedan Sjöviken var helt viggt åt sommarboende, nu är det flera familjer som bor där året runt. Förmodligen skulle det bli svårt med en sådan renässans för Nynäs, men ska aldrig säga aldrig.

Bekymren för Nynäs började

Nynäs... forts

redan på 1920-talet när Ostkustbanans del mellan Sundsvall och Härnösand skulle byggas. Den välsignades av de allra flesta och var nog till stor nytta för trakten men de som i var i vägen för järnvägen fick flytta på sig. Så var det med skomakaren på Nynäs, och så var det med familjen som tagit husen med sig från andra sidan sjön. Där löste det sig dock så att huset fick bli bomvaktarbostad till den som skulle sköta järnvägsbommarna där järnvägen korsade kustlandsvägen. I början var det ånglok vilka inte kom upp i så höga farter men förde ett så hiskeligt väsen, så att man utan att riskera liv och lem ibland kunde använda banvallen som väg. Det hände ibland, för 1935 drogs vägunderhållet in på vår väg mellan Antjärn och Högsnäs då riksvägen kom att gå över Skorvhättan.

Namnet Kustlandsvägen byttes mot Riks13, och vår väg fick i folkmun namnet "gammvägen". Den fick i stort sett växa igen mellan Nynäs och Blanksvedjan, och därför fick jag på vintrarna använda banvallen för att med spark ta mig till skolan i Antjärn. Skulle någon göra något sådant idag blev nog både Expressen och Aftonbladet intresserade. Sedan järnvägen på 1950-talet elektrifierades höjdes hastigheten och ljudnivån sänktes betydligt. Då försvann också många s.k. "övergångar", så det blev verkligen svårt för skogsägare och de som hade åkrar intill järnvägen, men då hade redan kreaturshållningen på småbruken börjat avta och skogsbilvägar byggdes.

Om vi skall återgå till Erik Larsson och Olof Grafström,

så fann de sig nog väl tillrätta på sina nya platser. Grafström avyttrade sitt halvhemman när åldern tog ut sin rätt och krafterna inte längre räckte till för det strävsamma livet. Larsson som hade blivit änkeman under sin tid i Häggsjö hade gift om sig och fick två barn i sitt nya äktenskap, en son som hette Sven och en dotter som fick namnet Hilda. När Hilda växt upp och skulle gifta sig högg Larsson timmer på Nynäs till ett hus i Härnösand. Det låg på en tomt belägen vid i dag norra brofästet på järnvägsvidukten för E4:an, strax intill bangården bakom COOP. Larsson uppförde ett hus som står där än idag, och som Hilda fick vid giftermålet. Sven övertog hemmanet som han drev några år, men enligt vad som sades var han ej så

(Forts. på sidan 12)



Minnen i kruka och rabatt

Bibie M. Chronwall

Minnen i kruka och rabatt.

Det var skolavslutning i andraklassen och genom snabba frågor auktionerade fröken bort klassrummets krukväxt. Det var många frågor i biblisk historia, träffande, eftersom växten kallades Mose Stentavlor. Med mycken fantasi kan bladen liknas vid stentavlor med block av text. Jag vann min första egna krukväxt, då, i småskolan. Jag har många fler nu och bland dem finns just Mose Stentavlor som jag vårdar som ett minne, jag har haft den i 35 år. Min andra dag efter flytten till USA knep jag skott från en planta hos en vänlig familj som välkomnade Stephen och mig. Jag var så glad att se en krukväxt i detta land där man inte har fönsterbräden fulla med krukväxter som vi har i Sverige. När vi lämnade Tyskland gav mig grannfrun några skott av *Plectranthus oertendahli*, en krukväxt som jag brukade ha i Sverige. Där kallas den Elisabetblomma eller Novemberljus för den blommar omkring Elisabetdagen och den påminner mig om mamma. Jag har en liten, liten planta kvar, ett skott med fem blad som just har rotat sig. I USA finns det

en växt som kallas Swedish Ivy, den är en blek släkting till Novemberljuset, saknar de mörka bladen med violettbruna kärlsträngar och ser faktiskt ganska tråkig

och kommer säkert att glädja även kommande generationer. Blyblommor och fuchsior blommade rikligt i min farmors fönster. Här blir blyblommor stora och



ut. Ibland känner jag systerkap med gången tids kvinna som flyttade från anställning till anställning med myrten i en kruka i beredskap till brudkronan. Fast mitt syfte begränsar sig till att bära med mig minnen.

Det här med minnen i kruka är ju inte nytt. Ni kommer säkert ihåg förra numret av Häggsjö Varje-handa som berättade om Edith Näslunds *Asparagus*. Den lever nu i högsta världmåga hos Barbro och Kurt

praktiga i rabatterna, medan fuchsior tynar bort i hettan. Jag kan aldrig motstå de förtjusande små blå lobeliorna som finns ett kort tag i handeln. Farmor hade dem alltid som kantväxter i sina balkonglådor sedan hon flyttat ifrån sin stora trädgård. Jag har dem i en kruka tills de tynar bort i hettan. Jag går ofta förbi och låter barndomsminnen återupplivas. Gäster stannar till och undrar vilken växt det där månde vara? Vilket inbjuder mig att tala om svala svensk somrar.

Minnen i kruka och rabatt... forts



Nu ser man orchideer på var och varannan svensk fönsterbräda och amerikanskt soffbord och de säljs till rimliga priser i livsmedelsbutikerna. Jag undrar om detta är början till en ny tradition eller om vi bara har en kortvarig romans med tropikväxter. Annars intog ju pelargonen en särställning på fönsterbrädan. Intresset för den må komma och gå, försvinna helt gör det nog aldrig. Just nu är pelargon igen av stort intresse med många nya arter och varianter på marknaden.

Vår Häggsjögranne Marita Nyblom hade ett stort in-

trasse för pelargon. Förra sommaren hade hon 75 krukor med 20 olika sorter. Ett urval av hennes sorter kan ses uppräddade på verandäräcket: från vänster Guernsey Flair, vit zonal pelargon, rosenpelargonen Dennis, en stjärnpelargon och zonalpelargonen Mallorca. Hennes kunnande om dessa växter var imponerande, inte bara namnen, utan också ursprung, odlingskrav, och historia. För pelargonen har historia, det visar en mycket intressant och välskriven bok av Karin Martinson, ``Pelargonier``. I den boken finner man allt som finns att veta om pelargon. Både Marita och jag läste den, njöt och diskute-

rade de fina illustrationerna med katalog tryck, klassiska konstverk och många känslomättade gamla fotografier. Min bild av två pelargon mellan trädgärden, tagen på Klockargården i Säbrå, var inspirerad av Anna Archers målning ``Det gamla fönstret`` på försättsbladet i Martinsons bok. Och naturligtvis av så många Carl Larson konstverk.

I bakgrunden av pelargonraden skymtar en av Maritas många blomsterrabatter, så klassisk och fin i sin komposition och artsammansättning med tigerliljor, tagets, lammöra och

(Forts. på sidan 8)

Minnen i kruka och rabatt... forts

Cleome. Vi bytte frön, Marita fick hyacintböna och jag stjärnflocka, nå, jag tog med en liten stickling i vått hushållspapper också för att vara säker ----den blommar nu i en rabatt hos mig, ett kär påminnelse om Marita. Stjärnflockan är omgiven av något som liknar kungsljus, rölleka, akleja, och salvia. Flitiga Lisa och petunior självsår och kom-

som finner sig tillrätta i styv lerjord och ett klimat som växlar mellan riktig vinter, om än mycket kortare än i Häggsjö, och en lång sommar som bäst beskrivs som ljummen bastu med mygg, fästingar och gruvliga små kvalster. Men jag har ingen vitsippsäng och liljekonvaljerna är få.

Edit Näslunds Häggsjöra-

som kaprifoler av många utseenden och en stor knallröd Lobelia som kollibrierna älskar. De drivande ideerna för vår trädgård är just att använda växter som ger fåglar och fjärilar föda. Valet av växter är anpassat till jordmån och klimat här, så det blir en hel del prärieväxter. Intressant är att så många av dem har namngivits av Linnaeus, vilket ofta



mer upp på oväntade ställen. Jag märker att jag är fästad vid växter som påminner mig om Sverige, kanske inte alltid exakt samma art, men en snarlik

batt prunkar av pioner och härliga tigerliljor bildar en imponerande häck. Jag har försökt båda utan framgång. Fast jag har god hand med Rudbeckior av olika slag lik-

ger mig tillfälle att dra litet botanikhistoria (Barbro W skrev om hans resa på hästryggen längs Norrstigen i Häggsjö Varjehanda

(Forts. på sidan 9)



2007). Jag talar om Per Kalm, Linné-lärjungen som sändes till Amerika och vars namn står i *Kalmia latifolia*, en buske som skickades hem till Sverige. Med släktet *Rudbeckia* hed-

rar Linné sin mentor Olof Rudbeck. I mitten av juni börjar de olika arterna av *Rudbeckia* och andra korgblomninga växter att slå ut och allt det gula flammar stolt till sena hösten . Det

finns så många sätt att minnas med hjälp av blomkrukor och rabatter.

/Bibie

Ukulelegruppen "Häggsjöborna"



Efter förra hösten o vårens succéer med nybörjargruppens offentliga uppträdanden så undersöker vi intresset från fler som vill prova på.

Alla är välkomna att vara med, ung som gammal och även om du tidigare aldrig har spelat något instrument Intresserad ?

Hör av dig till

Gunnar Forsén 070-6030221

så får du veta mer



En helg i Häggsjö

av Sylvain Vittecoq i översättning av Sofia Berglund

Bara ett par dagar efter att du flyttat till Sverige, kör du norrut på raka vägar som skär rakt genom det svenska skogslandskapet. Du minns hur det kändes att köra timme ut och time in, genom skogarna i Klippiga Bergen i USA. Du kör ända till dess att Stockholm, den enda svenska stad som du känner till, suddas bort ur ditt minne.

Plötsligt får du sakta ner rejält, när du kör av motorvägen och in på en liten grusväg. Efter några minuter på denna grusväg parkerar du framför en mycket söt, liten, brun stuga.

Din förflyttning i rummet är nu över. Men din resa i tiden har precis börjat. Det visar sig till exempel att denna enkla grusväg som du inte alls kände något större intresse för nyss, var VÄGEN mellan södra och norra Sverige för 200 år sen. Med en bakgrund inom Internetkommunikation förstår du med lätthet hur information kan färdas runt vårt klot i ljusets hastighet. Men det är en något större utmaning för dig att begripa hur livet tedde sig längs denna historiska sträcka, i en tid då senaste nytt kom med de resande längs vägen, och då det kunde ta ytterligare dagar eller till och med veckor för nyheter att nå närliggande byar.

Det tycks som att din helgutflykt till Härnösandstrakten, vars egentliga syfte var traditionellt tunnbrödbak vid Kristi himmelfärd, kan komma att få ännu fler spännande inslag.

Midnatt närmar sig denna första dag, och din förfrågan om en ficklampa, för att lätt hitta mellan stugan och Kurt- och Barbros hus, förvandlas snabbt till ett gott skratt. Det blir helt uppenbart att du inte är från denna del av världen. Men hur det nu än är, i ditt eget hemland så behöver du en lampa för att läsa tidning-

som yra höstlov i ditt huvud, fastän våren precis tagit fart. En hel natts alla drömmar kan omöjligen vara tillräckligt för att du ska kunna föreställa dig hur människor levde och brukade marken här, med alla dessa föremål.

Nästa morgon är du förvåntansfull, du ska äntligen få upptäcka hur man bakar



en på farstun, mitt i sommar-natten. Det är hursomhelst dags att sova nu, något som är lättare sagt än gjort. Den bruna lilla stugan visar sig vara ett museum med bruksföremål, verktyg och husgeråd från en svunnen tid. Och du kan inte låta bli att stirra på varenda detalj i det mest välbehängda rum du någonsin sett. Föremål som tycks komma från ett annat sekel, täcker stugans fyra väggar. Tidens vingslag fläktar till och tankarna på hur det var att leva här och då flyger runt

svenskt bröd. Eftersom du inte känner till något annat än franska baguetter, så lyssnar du noga på Barbro. Hon berättar i detalj hur man klär sig som en riktig bagare, i vitt från topp till tå, hur mycket ved ugnen ska matas med och vilka handtag som krävs för att du ska klara av att kavla och grädda tunna och spröda kakor. Och så fort du slutat lägga märke till hur mjölet flyger runt i rummet, kan du konstatera att du faktiskt både bakar och gräddar svenskt bröd, så som det gjor-

En helg i Häggsjö... forts

des förr i tiden. Enda sättet att ta sig ur denna tidskapsel tycks vara att sätta sig ner runt ugnen och äta helt nybakade lofsor till lunch, tillsammans med andra svenska specialiteter som ost och mesmör. Denna upplevelse kommer du minnas ett bra tag framöver.

Om du bara för ett ögonblick glömmor bort att sjön för två veckor sen var täckt av is, och om du inte har möjlighet att flyta tyngdlös runt jorden i rymden. Då kanske du tänker att bastun är ett utmärkt och kanske ditt enda alternativ, för att finna fullständig avslappning på en helt stilla, tyst och tidlös plats, på jorden.

gar och klättrar bland klippor för att hitta grottor som en gång skapats under vattnet, men som nu ligger i dagen, förundras du över att marken i denna region bokstavligen höjer sig under dina fötter, i en hastighet av en hel centimeter per år. Och ändå märker du ingenting.

Senare under dagen är alla tillbaka vid Älgsjön för att njuta en underbar middag bestående av tjälknöl från trakten, i en vacker solnedgång. Sett utifrån menyn, och utifrån din egen fiskelycka, tycks det som att jaktlyckan är större än fiskelyckan här omkring. Din egen fiskestund bestod huvudsakligen i att mata dina färgstärka beten med Häggsjöns alger.

En sista kvällsbastu känns som det självklara sättet för att avsluta denna helg. På morgonen därpå bär det av mot Stockholm igen. Med dig har du många av minnesvärda stunder.

Om du känner igen dig i denna historia, så kan det mycket väl vara så att du är en fransman som nyss upptäckt en del av livet i Sverige, tack vare Barbro och Kurt.



Det är mitten av maj, och det finns ingen bättre plats för att uppleva övergången mellan vinter och vår, än vid strandkanten på Älgsjön en solig eftermiddag som denna. Dess vilda skönhet och fullständiga lugn, gör det omöjligt att motstå en liten båttur tillsammans med ditt livs kärlek. Ett perfekt ögonblick ska delas med rätt person.

Din romantiska franska sida finner med lätthet harmoni på denna plats, men den riktiga invigningsriten, för att bli lite svensk kvarstår. Det vill säga, ett svalkande dopp i den kalla sjön, efter den varma vedeldade bastun.

Efter utmaningen att baka den godaste vedugns-pizzan, med en uppsjö av utsökta ingredienser, är det dags att sova. Men ljuset förvånar dig inte ens längre. Det är ett tydligt tecken på att du i alla fall börjar bli lite svensk.

Den följande morgonen inser du att ett otaligt antal uppgifter och projekt måste skötas på en gård som denna. Medan Kurt gör allt det riktiga jobbet, så är din uppgift mest bara att njuta av det hela. På eftermiddagen åker du till Härnösand för att upptäcka en sandstrand som du aldrig skulle ha förväntat dig på denna breddgrad. Medan du promenerar längs branta sti-

Jane's
Racing Cafe

Fika, mat, godis o glass
vid Motorbanan 1 mil söder om
Härnösand.

Öppet varje dag 9-19
utom lördag

www.janescafe.se

Nynäs... forts

(Forts. från sidan 5)

intresserad av bondelivet. Han gifte sig med en lärarinna från Ljustorp, som han efter några år skilde sig från och hemmanet såldes och kom så ur slakten. Men efter ytterligare några år blev en sondotter från Erik Larssons första äktenskap bondmora på Nynäs. Sedermera kom det åter att hamna utanför slakten när en familj från Anundsjö blev ägare. Deras tid som Nynäsbor blev kort. Nästa ägare på Nynäs var min far som var Erik Larssons sondotterson, och då är stället återigen i slaktens ägo. Året var 1935. 1983 blev jag ägare, och nu sedan 2009 ägs det som är kvar sedan banverket stympat platsen på både mangårdsbyggnad och ekonomihus, av min son Benny. Kvar står i alla fall Erik Larssons gamla bryggstuga

En berättelse i berättelsen

En fin sommardag i början på det här milenniet stannade en bil vid postlådan på Nynäs och ut steg tre äldre personer. Den till synes äldste mannen pekade och som det såg ut berättade för de andra om olika företeelser både på byggnaderna och runt ägorna. Jag blev nyfiken, så gick ut och frågade om de var spekulant på stället. Den äldre mannen presenterade sig som Erik Eriksson från Nacka i Stockholm. Han var pensionerad gymnasielärare och född här på

Nynäs för 93 år sedan! Hans far var Sven Eriksson, och han hade aldrig varit på Nynäs sedan han som 10-åring flyttade därifrån. När föräldrarna skilde sig flyttade han med modern till Ljustorp. Nu kom han tillsammans med sin dotter och måg för att visa dem var han föddes. Jag bjöd in dem på kaffe, och vi hade ett par timmars trevlig samvaro. Det visade sig att han kom ihåg praktiskt taget alla ställen och lägdor, liksom holmar och grund i Häggsjön. Vi bytte kort och meddelanden till jularna under några år, men efter en tid kom inget kort tillbaka. Senare kom ett brev från dottern där hon meddelade att Erik hade gått bort.

En anekdot

På en lägda ovanför Lundtjärn tryckte tjälen varje vinter upp en sten någon centimeter. Från att ha varit under plogdjup kom den för varje år allt högre upp över markytan. Erik Larsson som var om sig och kring sig som man sade om personer som tog vara på tillfällena att berika sig och de sina, tog vara på stenen för att låta en stenhuggare förfärdiga sin gravsten. Nu ligger hans sonson i graven, men stenen är utbytt. Ungefär på samma plats som Larssons sten, kommer nu upp ur jorden ännu en sten, och jag har kört med både häst och traktor på platsen utan att ha haft kännning av den. Men nu är den snart 40 cm över markytan, och jag har ibland lekt med tanken att följa Erik Larssons exempel.

/NEW



Sommargudstjänsten

i Häggsjö ägde rum hos May-Gun o Kjell-Erik Näslund. När vädret mot kvällen lyste upp omgivningarna blev det en vacker andaktsstund. Officiant var Knapp Anna Eriksson, prästvigd dagen innan, under överinseende av kyrkoherde Lars Eriksson på hennes första uppdrag. Kantor Per Bergius assisterade även vår lokala Ukelelegrupp "Häggsjöborna" som fick uppträda med väl valda sång- och spelnummer.

ANTJÄRNS CAMPING
I JÄRNVÄGSKAFEET

PIZZA




BUFFÉ

FREDAGAR, KL. 18.00 – 21.00
PRISER SEK 95,- (vuxna)
SEK 75,- (barn 5-12)
Inkl. sallad och kaffe

GÖR DIN EGEN PIZZA!

ANTJÄRNS CAMPING
I JÄRNVÄGSKAFEET

TACO



BUFFÉ

Tacotime

LÖRDAGAR, KL. 18.00 – 21.00
Priset, SEK 95,- (vuxna)
SEK 75,- (barn 5-12)
Inkl. sallad och kaffe

Hus i Häggsjö

Vi söker hus i Häggsjö för året-runt-boende.

Kontakta:
Sofie Bäck och Joakim Schedin
076-8401388 eller 070-6710569
Mail: fiaback78@hotmail.com

Salong Utrica

Hårvård för damer och herrar

0611-125 09
Köpmangatan 4 B
(Prismahuset)



Häggjö-smycket

Profilen av Häggjön i silver med tre öar i guld
Numrerade ex. Om halsen, på kavajslaget eller slipsen
Design o produktion:
Christer Nordieng
Tel: 0702-44 57 86

Namn o Nytt - Familjesidan

Kalendariet – Vad händer och när?

- Janne Vängman teater 30 juni, 2, 3 4 juli på torpet**
- 4 / 7 Sommarsöndag i **Barsvikens kapell** kl. 13:00
 - 7 / 7 Torpkväll på Janne Vängman m. **Lars T** kl. 19
 - 10 / 7 Trivselkväll i **Salteriet**, Barsviken. Trubadurunderhålln
 - 11 / 7 **Årsmötet Häggsjöns Intresse- & Fiskevårdsför. på Storholmen**, kl 14:00
 - 11 / 7 Musik i sommarkväll Barsviken, Sanna o Jarmo kl 18
 - 14 / 7 Torpkväll på Janne V, Hans Lind kl 19
 - 21 / 7 Torpkväll Janne V, Vi minns Nicke S, m. Hervor o Jacke
 - 24 / 7 **Båtbingo på Häggsjön**
 - 25 / 7 Gudstjänst vid **Svenskär** kl 14:00
 - 28 / 7 Trivselkväll i **Salteriet**, , Barsviken. Underhålln & mat
 - 31 / 7 **Auktion Janne V. torpet** kl 11:00. Visning fr kl 10:00
 - 31 / 7 **Barsviksdagen** "Sommarknaden" kl 12-15
 - 7 / 8 **Kakfrossa** på Bygdegården kl. 14
 - 14 / 8 Surströmmingsfest i **Salteriet**, Barsviken
 - 28 / 8 Lysafton **Salteriet** kl 18:00, picknick m marschaller

Ugnsstekt abborre

Gör så många abborrfiléer som ni behöver för att bli mätta.

Lägg filéerna i en ugnform och lägg på skivad lök och skivad purjolök.

Tillsätt örtekryddor efter smak och häll över grädde.

Låt stå i 175 grader i ugnen till dess att fisken är genomstekt.

Ät tillsammans med färskpotatis och sallad!

Det var bara ett av familjen Lundströms exempel på hur man kan laga till egenfiskade abborrar från Häggsjön, rekordstora eller mindre...

Mustig älgfärssoppa

Den här soppan är perfekt efter en kall höstdag, och om det blir något kvar är den lika god att värma dagen efter. Servera med bröd, gräddfil och gärna ett glas rött vin.

- 400 g älgfärs**
- 2 stora lökar**
- 4 potatisar**
- 1 röd paprika**
- 1 gul paprika**
- 4 köttbuljongtärningar**
- 12 dl vatten**

- 3 msk tomatpuré**
- 1 msk paprikapulver**
- 2 tsk soja**
- 2 krm kajennpeppar**
- 2 vitlöksklyftor**
- smör till stekning**
- salt**

1. Skala och hacka löken. Skala och skär potatisen i tärningar. Dela och kärna ur paprikorna. Skär dem i tärningar.
2. Fräs lök och paprika i en kastrull i smör ett par minuter. Tillsätt potatis, buljongtärningar, vatten, tomat-

Häggsjö-loppan

Önskas:

Sekelskiftesmöbler, spännande byggnadstillbehör, smiden m.m. Leksaker före 70-tal
Ring 0611-77 004

Vi söker hus i Häggsjö för året-runt-boende. Kontakta:
Sofie Bäck o Joakim Schedin
076-8401388 eller 070-6710569
Mail: fiaback78@hotmail.com

Erbjudes:

MB Compact och 123-delar samt div. övriga MB-delar säljes.
Ring Bill, 0705-93 83 73

Trädfällning på tomten ? Ring Kjell-Erik på 0611-770 23

Efterlysning

Jag håller på att samla bilder i en bildbank för Häggsjö, och vill därför gärna låna gamla fotografier för inscanning.

Hör av dig till
Barbro Westerholm,
0611-77124 eller 073- 6607266



puré och paprikapulver. Låt koka under lock i ca 15 minuter.
3. Bryn älgfärsen i lite smör i en stekpanna. Lägg ner den i soppan tillsammans med soja, kajennpeppar, pressad vitlök och 1/2 tsk salt. Låt koka på svag värme i ca 5 minuter.

Häggsjökrysset nr 12 - något att bita i för de bitna...

1		2			3	4	5	6	7		8		9	10	11		12	13
14	15			16								17					18	
19			20		21						22						23	
24		25		26				27	28					29		30		
31							32			33			34					
				35		36							37					
38	39		40		41							42			43		44	
45				46		47			48					49				
			50									51						
	52					53			54					55			56	
57									58	59		60	61			62		63
	64				65		66								67		68	
69						70							71	72		73		
			74					75		76		77						78
79		80					81		82			83						
84			85		86	87					88			89				90
91													CL	92				

Vågrätt:

- 2 Ord och rar
- 3 Gävoslag
- 9 Har många TV-kanaler
- 14 Forn pålaga
- 16 I Landskrona stadsbild
- 18 Nyfiken Puh-kompis
- 19 S-finansiär
- 21 "Trevlig" storstad
- 22 Få i VM-fotboll
- 23 Gin-Ingrediens
- 24 Gör mål även i halvtid
- 31 Dramaten
- 32 Tilltufsad cirkel
- 34 Sydligt jubelrop
- 35 Hot i Surte
- 37 Trollkarlstillhåll
- 38 Jordens första lymmel
- 41 Bandit
- 45 Lantgård och naturreservat
- 47 Besöksfigur
- 48 Elak Frau Koch
- 49 Käsör med stråkdrag
- 50 Militär servisenhet
- 51 Caesars första ord av tre

- 52 Ersatte 14 våg
- 53 Din och din
- 55 Var Gunder oftast
- 57 Nobelprisskämtare
- 58 Orsakar diabetes typ2
- 62 Sköter jobbpolitiken
- 64 Racerstjärna
- 66 Lagar mycket mat
- 68 Fyra
- 69 Saknas norr om Dalälven
- 71 Lönsam
- 74 Vanligt för bov
- 76 B som stöder Gudrun
- 79 Klassisk konst
- 81 "Jaså på det viset"
- 83 Startade korstågen
- 84 Flygfält
- 89 As som föda
- 91 Bataljon i armén
- 92 Norsk gruvort

Lodrrätt:

- 1 Flitig i år
- 2 Go
- 3 Vann Kalla i
- 4 Miss som beklagar sig
- 5 Varvtalsmätare
- 6 Ger lång vila
- 7 Ofta med fasa
- 8 Palmepåhittet
- 9 Svensk avgas
- 10 Romersk kejsare
- 11 Att göra på redd
- 12 Globen
- 13 Är inte kokott
- 15 Gammal klubb i ropet
- 17 Har alla fått tio av
- 20 Lindring och obehag
- 25 Håller varmt
- 26 Verkar med sig
- 27 Delar världsdelar
- 28 Populär fiskrätt
- 29 Holländsk tryckare
- 30 Kan plågat barn göra
- 33 Socialavgiftsslag
- 36 Reflekterande psalmist
- 39 Halvdag i UK
- 40 Lirare från HV till LA
- 42 Fick ge sig mot Grant

- 43 Du och du
- 44 Kraftord
- 46 Årstiderna
- 52 Är pokerface?
- 54 Kryddbuske
- 56 Spansk kompis
- 59 Trivs i ost
- 60 Är man ensam i i glesbygd
- 61 Tjej som glömde svenskan
- 63 Riktning Danmark
- 65 I år i Champions League
- 66 Soldatämne
- 67 Ogift dalkulla
- 70 Klassisk bildroare
- 72 Utan vank
- 73 Vann världens längsta set
- 75 Stöder HBT
- 76 Motigt prefix
- 77 Rexeds genombrottsord
- 78 För en stund sedan
- 79 Bältö
- 80 Fult göra i butik
- 81 ÖIS-tränare
- 82 VM-mynt i år
- 85 Akademiker
- 86 April
- 87 Stat och jordartsmetall
- 88 Ej av
- 90 Riktning Rovaniemi

Lösningen skickas till:
 Redaktionen c/o Kurt Eriksson
 Häggsjö 263
 871 91 HÄRNÖSAND

Namn..... Adr:
 Postnr: Ort



Häggsjöns Intresse- och Fiskevårdsförening

Föreningen grundades 1948 för att tillvarata fiskerättsinnehavarnas intressen och för att på bästa sätt främja och utveckla fisket och fiskevården för dåtida och framtida generationer vid Häggsjön.

Föreningen har efter ombildningen 1990 utvidgats till att bli en intresseförening för samtliga medlemmar som bor och verkar kring Häggsjön samt har intresse i sjöns välmåga.

Ordförande: **Barbro Westerholm**

Adress: Häggsjö 263

871 91 HÄRNÖSAND

Tfn: 0611-771 24, 073-6607266

Sekr: **Kurt Eriksson**

Adress: Häggdånger, Häggsjö 263

871 91 HÄRNÖSAND

Tfn: 0611-771 24

mob: 0708-66 66 07

”För Häggsjön, genom tiderna”

Häggsjöns Varjehanda

Redaktionen c/o Kurt Eriksson

Häggsjö 263

871 91 HÄRNÖSAND

Tfn: 0708-66 66 07

E-post: Kurt.Eriksson@qrt.se

Glöm ej inför nästa nummer:

- Ditt förslag / bidrag till innehåll
- Dina frågor, undringar om bygden m.m.
- Köp o Sälj på Häggsjö-loppan
- Ditt företags sponsor-annonser

Vi finns på nätet!
<http://www.qrt.se>
<http://www.qrt.se/haggdanger>

Vi vill gärna ha Dina synpunkter på Häggsjöns Varjehanda

Detta är vårt andra nummer av Häggsjöns Varjehanda och inför ev. fortsatta nummer skulle vi gärna vilja ha Din åsikt om denna form för information om gamla och nya tider samt händelser runt Häggsjön.

Vad tycker Du om detta nummer av Häggsjöns Varjehanda ?

- Mycket bra, önskar läsa fler utgåvor
 Det är OK, varken bra eller dåligt
 Tycker inte att denna form av information behövs

Hur ofta skulle Du vilja läsa Häggsjöns Varjehanda ?

- En gång per år
 När ny information av intresse för Häggsjön och mig uppstår
 Aldrig mer, det räcker med detta nummer

Vad vill Du att Häggsjöns Varjehanda skall innehålla ?

- Mer om gamla tider och de som bodde där på den tiden
 Gammalt och nytt, Gärna frågespalt, samt ”Köpes och Aktuella frågor som: Vad händer med Rödberget, Bottniabanan

Är Du själv beredd att bidra med material och inlägg till Häggsjöns Varjehanda ?

- Gärna, har material för nästa utgåva
 Inte för närvarande, kanske senare
 Nej, läser helst vad andra skriver om

Kommentarer (skriv gärna mer på ett extra papper):

Namn _____

Adress _____

E-post: _____

Telefon _____

Skicka Din åsikt till:

Redaktionen c/o Kurt Eriksson
Häggsjö 263
871 91 HÄRNÖSAND

PS Även om Du inte besvarar frågorna, så önskar vi att Du hjälper oss att uppdatera medlemsregistret genom att skicka in namn, adress, tel.nr (hem o till stugan) samt **e-post**-adress för er som har sådan.